

Vår ryggsäck som vi bär

Alla människor har en historia, en ryggsäck vi bär på. För oss adopterade har innehållet fyllts på i andra länder, av andra människor. Det kan ingen ta ifrån oss, inte ens vi själva. Det är för alltid en del av oss och vår familj. Frågan är hur vi lyckas sammanbinda historien med framtiden. Och särskilt med nuet.

Under mina tio år då jag åkte land och rike runt för att intervjua adoptivfamiljer, föräldrar och adopterade, lärde jag mig mycket. Jag lärde mig om hur livet såg ut för familjer som adopterat äldre barn, eller som adopterat biologiska syskon.

Jag är ensam barn och kom till Sverige som drygt ettåring. Jag minns ingenting. Att omfamna nuet var därmed enkelt, för mig och mina föräldrar.

Men det finns barn som minns. De som undrar, funderar och söker i framtiden. Och andra som gömmer undan, undviker och har svårt att släppa historien. Och de som inte alls funderar eller har svårigheter med det förflutna, de som har kastat sig in i livet och tycker att nuläget är det bästa. Det är så olika.

Jag tänker på syskonparet som adopterades tillsammans. Där lillebror vid adoptionen var tre år och längtade efter en kärleksfull familj. Redo i hjärta och sinne omfamnade han de nya föräldrarna, Sverige och allt däremellan. Hans äldre storsyster, då sex år, ville inte alls vara med om något nytt. Hon hade redan föräldrar, familj och liv. Hennes murar var höga när vi träffades. Föräldrarna, och tidvis även lillebror, fick inte komma nära. De försökte med mejslar, kramar, leksaker, ja allt! Men hon skyddade sig själv. Saken var dock den, de gav aldrig upp. "En dag tror vi att vår dotter kommer och delar nuet och framtiden med oss" sa hennes föräldrar.

Sedan var det hon som var sex år när hennes morfar tog hennes lilla hand och skyndsamt förde henne till barnhemmet i byn där han lämnade henne. Detta för att skydda henne mot en misshandlande pappa. Vilken ryggsäck! Vilka dimensioner! Svåra för ett litet barn och även för

en vuxen att ta in. När jag träffade henne var hon vuxen och pratade mycket om framtiden.

Vi föds alla med en giv. Frågan är hur vi kommer att spela korten. Om vi kommer att se möjligheterna historien lämnade oss. Om vi har förmågan att anta framtiden. Och om vi kan finna ro i vardagen. ●

Mary Juusela



MARY JUUSELA

Bakgrund: Adopterad från Indien av de finska föräldrarna Juusela, uppvuxen i Bålsta, Sverige.

Familj: 5-årig son och föräldrar

Aktuell: Samhällsentreprenör och grundare av utbildningsföretaget Lika Olika som utbildar barn och vuxna i tolerans på förskolor, grund- och gymnasieskolor, högskolor samt företag och föreningar.

Böcker: Adoptionsböckerna Den stora återresan (2014) och Banden som gör oss till familj (2010), www.millerbooks.se



INGEN
VÄNTETID!

www.norvia.se

Läkarintyg För sökande av adoption

Tidsbokning: 08-27 85 00 eller info@norvia.se

Besöksadress: Armégatan 29, Solna